

## Hemvändardag

Hemvändardagen/Skolträffen lördagen den 22 maj 2004 blev en succé. 350 till 400 personer passade på att besöka sin hembygd och sin gamla skola.

Dags programmet bestod bl.a. i att man kunde titta på en utställning av gamla skolkort. Ja många hittade igen sig själva och sina gamla skolkompis när de tittade på bilderna.

Den kommande "Rökåboken" presenterades och det fanns möjlighet till att förboka ett exemplar.

I skolans källare hade Sören Blom och Beatrice Nyman en loppmarknad, där behållningen gick till byaföreningen. Denna "loppis" kom också att vara öppen en del dagar under sommaren. Slöjdalster och konstverk såldes av människor med anknytning till skolan i Rökå. Det rörde sig om allt från smycken, keramik, träslöjd, som att få köpa en receptsamling på en bakelse som kallas "rökåsmöten". En god köttsoffa kunde köpas av hungriga, men det fanns även kaffe och varm korv att köpa.

För underhållning stod Ted Örnberg med kompisar. Allsång leddes av dragspelarna Lars-Göran Hultmar och Ingemar Boman.

Andra aktiviteter: En tips runda med frågor från bygden, samt fotbolls turneringen mellan "gamlingarna", d.v.s. de som var aktiva i Rökå IF under 50 och 60-talet, spelade mot de yngre. "Gamlingarna" vann. Se gärna på bilderna som finns här: Du kanske känner igen någon.



Ulf Vikman samtalar med Bertil Persson. Han var lärare i Rökå 1953 – 1957.

Han gjorde mycket för idrotten. Att en hockeyplan byggdes var hans förtjänst. Bordtennisen kom till byn med honom.

Mest minns vi honom för de insatser han gjorde för Rökå IF. Detta ledde till att fotbollslaget kom upp till div. III



