

## Historik över RÖKÅ IDROTTSFÖRENING

Det första protokollförda sammanträdet hölls den 9 maj 1953 i Rökå skola.

Vid mötet fungerade Valter Stenberg som ordförande och protokollet fördes av Bertil Enerbrandt. Föreningen inregistrerades den 15 juni samma år.

Föreningens första styrelse fick följande utseende:

Ordf. Valter Stenberg

Sekr. Bertil Enerbrandt, ersättare Sixten Lundqvist

Kassör John Wikman

Ledamot: Gustav Örnberg

Suppleanter: Hasse Stenberg och Evald Hultmar.



Vid ett sammanträde den 21/7 1953 beslutade man att anlägga en fotbollsplan på mark som man fått arrendera av Holmsunds AB.

Dräneringsrör (633st á 43örest) skulle köpas av John Wikman som skulle lämna de bästa och billigaste priserna enligt protokoll.

Det visade sig dock bli för dyrt att göra planen på denna mark som till största delen bestod av myrmark, varför man flyttade bygget till Valdemar och Antonius Örnbergs marker i Rökåberg (Vallebacken).

För att finansiera bygget fick man ett borgenslån på 3000:- hos Sparbanken i Umeå.

Av Riksidrottsförbundet fick man ett bidrag på 500:-, men ansökan till Boliden AB avslogs.

Innan man tog beslut om dessa planer hade man redan tidigare tränat fotboll på en liten plan (Myggvalla) söder om Gustav Örnbergs fastighet. Planen var inte i sådant skick att den tillät något seriespel.

När man iordningställde planen drog man loss stubbar med hjälp av en traktor. Vid ett av dessa tillfällen kunde olyckan ha blivit större, men det vållade stor munterhet när traktorn drog loss en stubbe, och Gustav Örnberg stod där plötsligt nästan helt naken som Gud fader skapat honom. Overallen hade fastnat i stubben på något sätt.

Vi sammanträdde den 21 juli 1953 utsågs Valter Stenberg till lagledare med Gustav Örnberg som ersättare.

Till uttagningskommitté utsågs Gustav Örnberg, Valter Stenberg och John Wikman.

Den 29 juli gjordes en överenskommelse med IFK Kristineberg, Rentjärn SK, Åmliden IF, Kvarnåsen SK, Norsjö IF, Fromhedens IF och Grundträsk IF om att följande spelare skulle få representera Rökå IF:  
Per-Allan Hultmar, Sixten Lundqvist, Rune Örnberg, Martin Näslund och Henry Lycksell.

Vidare tillsattes en arbetskommitté bestående av Karl-Gustav Lundmark, Arne Lundmark, Alfred Lundqvist och Per-Allan Hultmar.

Redan innan föreningen hade bildats hade John Wikman startat ett pojklag. Det fanns inte någon plan utan man tränade på Myggvalla och på en av Johan Lycksells lägdor. Seriematcherna spelade man borta på planen vid skolan i Kristineberg. Hur gick det då ?



Jo, man vann serien utan att förlora en enda match. Målvakten Jan-Erik Örnberg släppte endast in ett mål, och det var ett självmål.

Stående från vänster: George Lycksell, Ingemar Eriksson, Ingemar, Jan-Erik, Östen och Rune Örnberg, Vollmar Lycksell, Lennart Hultmar och lagled. John Wikman

Under detta första år deltog man med ett fotbollslag som spelade 9 matcher i Norsjöserien.

Deltagande lag var bl a Rentjärn, Grundträsk, Åmliden och Kvarnåsen. Vid hemmamatchen mot Grundträsk dömde Ingvar Åström till en kostnad av 20 kr.



Exempel på materielinköp under första året.

Tröja kostade 12,65 kr

Byxa 7,00 kr

Fotboll med blåsa 49,50 kr

Ett pkt fotbollsduddar 8 kr

Här intill en lagbild från 1954.

Bakre raden fv: Lagled. Gustav Örnberg, Nils Örnberg, Lennart Hultmar, Ingemar Örnberg, Bertil Persson och Henry Forsberg

Främre raden fv: Vollmar Lycksell, Rune, Östen och Jan-Erik Örnberg, Henry Lycksell och Per-Allan Hultmar

Under de första åren tog man upp ”kollekt” vid olika träffar för att klara av ekonomin.

Utförde man inte arbete på fotbollsplanen fick man ett år böta 5kr.

För att kunna skotta planen under vårvintern samlades pengar in i byn och på spelarnas arbetsplatser.

En minnesvärd match som spelades i Vallebacken var när Rökå kunde besegra IFK Kristineberg med hela 21-0. Den dagen var det många bybor med fotbollsintresse som var stolta.

Under åren 1953 – 1956 spelade man i de lägre seriesystemen, men redan säsongen 57-58 som var en höst-vår serie nådde man goda resultat och i Årets Fotboll från 1957 kan man läsa följande:

”Rökå IF tycks vara en av de mest lovande klubbarna i Västerbottens inland. Sammanhållningen är strålande, 5 brödrapar Örnberg finns med i laget.”



På bilden kan vi se följande Örnbergare som deltog 1966 i de lag som vann div IV Norra. Bakre raden fv : Staffan, Göte, Rolf och Gustav. Främre raden fv: Rune, Jan-Erik och Sven-Olof

Nu började marschen upp i seriesystemet och redan 1958 spelade man första gången i division IV och fick då möta lag från kusten.

Man värvade under den perioden en del spelare utifrån bl a Gustav Viksten från Grundträsk. Han hade gjort goda resultat i Norsjö IF, som var den stora klubben i inlandet.

Med många duktiga ledares hjälp kunde laget spela i div 5 och 4 fram till 1962 då man åkte ända ner i div 6, den då lägsta serien.

Nu kom vändningen och laget vann div 6, 5 och 4 i följd.



Rökå IF lyckades vinna Div VI 1964. Samma år vann man också Lilla DM. Finalen spelades mot Bjurholm hemma och vanns med 3-1 efter förlängning.

Bakre raden frv: Lagled. Göran Örnberg, Göte, Staffan och Rolf Örnberg, Ulf Wikman, Leif Eriksson  
Mellersta raden frv: Torsten Lycksell, Sören Stenman  
Östen Örnberg Främre raden frv: Rune och Jan-Erik Örnberg och Henry Lycksell

1966 när man vann div IV var ett fotbollsår som går till historien som det kanske intensivaste.

Kampen med storebror Malå var enorm. Båda lagen låg hela året i toppen av serien och derbymatcherna mellan lagen var omgärdade av storpublik. Man gick i det närmaste man ur huse vid dessa tillfällen.

Publikrekordet slogs vid hemmamatchen onsdagen den 15 juni, då drygt 500 personer hade samlats i Rökåberg och det rådde stor feststämning. Slutresultatet blev 2-2.

Rökåpubliken har under åren innehållit en del profiler och många är det som minns det karakteristiska ljuden tjutt, tjutt som utstöttes högt och ofta av Valdemar Örnberg.

Att kampen mellan lagen var intensiv berodde också på att i båda lagen fanns det många som jobbade tillsammans på Huldtins verkstad i Malå. Där gick rasterna åt till att prata fotboll.

Rökå kunde vinna serien, men först i sista omgången i Ostvik.  
Bilden föreställer laget som spelade i Ostvik



Bakre raden fv: Lagled. Gustav Örnberg, Sven-Olov Örnberg, Sören Stenman, Ulf Wikman, Rolf, Bert-Ove och Staffan Örnberg  
Framre raden fv: Torsten Lycksell, Rune och Jan-Erik Örnberg, Ingemar Eriksson och Göte Bjühr

Glädjen var stor, Rökå var det första laget i kommunen som nått så högt i fotbollens seriesystem, och nu började en kamp för att få lägga gräs på den befintliga grussplanen.

Det var ett krav från förbundshåll att ha gräsplan för att få spela i en så hög serie. Det blev träffar med de politiska företrädarna och vid en av dessa träffar ville någon veta vad det egentligen är för skillnad mellan att spela fotboll på en grus eller en gräsplan.

När Ulf Wikman förklarade att det var ungefär som mellan att gå på ett utedass eller att få gå på ett modernt WC verkade politikerna förstå.

I Kommunfullmäktige följde en hård debatt innan beslutet på ett bidrag på 75 000 kr klubbades. Rökå skulle få kommunens första gräsplan och byggandet satt igång våren 1967.

Under byggnadstiden fick Rökå dispens att spela sina hemmamatcher i Kristineberg, en bra lösning då en del av spelarna kom från samhället eftersom IFK Kristineberg hade lagt ner sin fotbollsverksamhet för att samarbeta med Rökå IF.

Det skulle dröja fram till våren 1970 innan man kunde inviga den hett efterlängtrade gräsplanen, eftersom man verkligen ville att den skulle få växa till sig innan man tog den i bruk.

Den den 26 maj 1970 spelades den första seriematchen på gräs i en rafflande hemmamatch mot Åmliden. Stämningen var på topp bland de 150-tal åskådare som fick uppleva denna fotbollshistoriska händelse för byn. Rökå vann dessutom med 2-1.

Det var mycket omskrivet i lokaltidningarna att en så liten by som Rökå kunde hävda sig så bra i fotbollsvärlden.

I Norra Västerbotten skaldade till och med Per Rim om Rökås premiärmatch i div 3.



O, måtte vädret medge spel på vårt eget grus,  
när till förväntans sus den trettonde dennes  
vi gör debut i tredje !

Denna första säsong i div 3 drog storpublik till hemmamatcherna fastän de var förlagda till Kristineberg.

Rökå klarade sig bra mot de mera namnkunniga lagen och kunde faktiskt ståta med att ligga i topp av serien efter några omgångar.

Premiärmatchen mot Obbola borta vanns med 2-0.

Derbymatcherna mot Norsjö och Lycksele var höjdpunkterna under säsongen.

När slutsummeringen gjordes kunde man konstatera att laget slutade sexa med 17 poäng, en poäng före Lycksele och förberedelserna inför nästa år kunde börja.

1966 gick Rökå IF till semifinal i Stora DM mot Sandåkern i Umeå. Matchen var den första som spelades på deras nyanlagda stadium och det var ett stort äventyr för Rökågrabbarna att få springa in på den arenan. Rökå gjorde för övrigt det första målet med ett kanonskott i högra krysset av Rolf Örnberg, slutresultatet blev dock 1-6 i baken.

Rökå IF hade många duktiga reserver och B-laget vann sin serie (div 7) bl a 1964 och gjorde i övrigt bra ifrån sig samtliga säsonger mot bl a Malå och Åmliden.

Många duktiga ledare har funnits i föreningen där igen ska känna sig glömd även om man i detta sammanhang måste lyfta fram namn som: Gustav Örnberg, Valter Stenberg, Bror Lundqvist, John Wikman, Erling Lundström, Göran och Rune Örnberg, Ulf Wikman, och under senare tid Kjell-Ove Viksten, Rolf Jonsson, Sixten Lundberg och Christer Nyström.

Träningarna bedrevs i skolans lilla gymnastiksal som tillika var matsal, ute i snön, och på ishockeyplanen. En kväll i veckan hyrdes sporthallen i Malå.

När man byggde Sporthallen i Kristineberg 19?? blev det ett stort lyft för föreningen då många aktiva bodde i samhället.

Föreningen bedrev under tiden 1973 – 1985 en stor ungdomsverksamhet. Man hade ett eget seriesystem med flera lag. Det fanns funderingar på att skapa en fotbollsskola under sommarloven, men idén kunde inte förverkligas pga av bristen på ledare.

Vinteridrotter har inte varit någon stor del i föreningens historia, men man byggde under början av 60-talet en enkel isbana för ungdomarna av gamla fönsterluckor som man fått köpa billigt av Boliden AB. Planen låg bakom Viktor Erikssons ladugård och sargen togs ner under somrarna.



Den första konstgjorda isen i byn gjordes på initiativ av en av byns idrottsintresserade lärare Bertil Persson. Dit bars vattnet i hinkar från lärarbostadens källare.

I mitten av 60-talet byggdes en riktig hockeybana och Rökå IF deltog i en informell byaserie vintern 1962 med byar Åmliden, Kvarnåsen, Norsjövallen, Bjurträsket och Norsjö B.

Den första matchen spelades mot Norsjö B borta och slutade med uddamålsseger.

Följande spelare tilldelades medaljer:

Jan-Erik och Rolf Örnberg, Clyfton Wolmeskog, Sören Stenman, Kjell Eriksson, Staffan Örnberg, Torsten Lycksell, Ingemar Eriksson, Ulf Wikman, Leif Eriksson, Sven-Olof Örnberg, Bert-Ove Örnberg, Lars-Åke Andersson och Tord-Leif Holmkvist.

Som ledare fungerade Yngve och Gustav Örnberg.

Någon riktig ishockeyverksamhet blev det aldrig i föreningen, utan några ungdomar från byn började först spela med Björksele, men fortsatte sedan i IFK Kristineberg.

Ekonomin i föreningen klarades genom olika arrangemang bl a logdanser.

De första hölls i logen uppe i G:a Aspliden. Uppslutningarna var ganska stora och danserna gick med vinst.

Detta ledde till att föreningen köpte logen av bröderna Holmqvist, tog ned den och flyttade den till den nya fotbollsplanen.

Många arbetstimmar lades på detta och allt gjordes ideellt. Året var 1966.



Ideellt arbetande vid flyttandet av logen från höger:  
Arne Lundmark, Birger Tjärlund, Göran Örnberg, Bror Lundkvist  
och Bertil Holmqvist.

Den riktigt stora inkomstkällan blev bingospelet när det kom till trakten.

Föreningen ordnade regelbundet spel under vinterhalvåret och detta skedde i byns skola.

Det krävdes mycket arbete då man skulle ställa i ordning för spel. Bänkar och bord skulle ut och in varje gång.

Vissa olägenheter uppstod också för skolans verksamhet, då det var tillåtet att röka i lokalerna vid spelet. Det vädrades ordentligt, men säkert fanns röklukt kvar.

Under de sista åren förlades bingospelet till Folkets Hus i Kristineberg

Kringarrangemangen var livsviktiga för att ekonomin skulle fungera och här får inte de kvinnor som ställde upp i vått och torrt glömmas bort.

Många timmar av städning, korb och kaffekokning har utförts av hänförda kvinnor i föreningen.

Tyvärr blev det ingen damidrott i någon större omfattning, men det förekom under ett antal år att man hade gymnastik i skolans matsal varifrån denna bild är hämtad.



De gymnastiserande damerna på bilden är från höger: Tyra Örnberg, Inger Wikman, Barbro Lundkvist, Alvy Holmkvist, Gerda Stenberg och Nelly Lundmark.



Det förekom också att föreningen ordnade sparkstöttingtävling i byn. Damerna höll sig väl framme och på denna bild återstår bara slutspurten i ett av de många heaten.

Gurli Holmkvist i täten före Tyra Örnberg, Karin Bjur och Ann-Sofie Stenberg

## Gemenskapen i föreningen

Det rådde en mycket fin gemenskap i föreningen genom åren trots en hel del konflikter om bla annat lagets uttagning.

Detta var helt naturligt att man inte alltid var överens om vem som skulle spela vid olika tillfällen när konkurrensen var så hård.

Det var många spelare som med ängslan gick till anslagstavlan i byn för att se om man fick spela i A-laget vid helgens seriematch.

Vänskapen var ändå alltid den bästa och alla drog åt samma håll.

Detta ledde till att föreningen kunde företa många resor tillsammans.

Nästan varje vår förlade man ett träningsläger i Umeå, där man tränade, spelade, åt, festade och bodde tillsammans under ett veckoslut ibland enklare och vid några tillfällen faktiskt på hotell.

Naturligtvis förekom alkohol i föreningen, men det kunde skötas under kontrollerande former.

Årsfesterna var trevliga tillställningar där alla i föreningen även supporters kunde känna tillhörighet i verksamheten.



Föreningen företog även lite längre resor som säkert finns i deltagarnas minnen från sin tid i Rökå IF.

Den första långresan företogs till Ronneby-

brunn i Blekinge en minnesvärd resa där "lapparnas" fotbollskunnande imponerade på sörlänningarna. Föreningen skänkte en lappmössa till de lag man mötte, bla Ronneby.

Det var en stor händelse för bygden när föreningen skulle göra en sådan lång resa. Här ser ni en bild från avresan vid en av byns två affärer.

Ytterligare resor gjordes till Vålådalen (-73) där man bl a fick möjlighet att spela mot fd allsvenska Giffarna från Sundvall (2-5). En annan resa gick till Skutskär utanför Gävle med besök i Stockholm och allsvensk match mellan Djurgården och Malmö FF

### **25-årsjubileum**

1978 firade föreningen sin 25-årsdag med fest i skolan där det delades ut förtjänstetecken från Västerbottens Fotbollsförbund.

Under dagen hade det spelats matcher mellan aktiva under dessa år.

Här följer tre lagbilder från det tillfället:

Först de äldsta det så kallade gubblaget:



Bakre ledet frv: Arne Björk, ?? Hellsten, Hasse Bjuhr, Evert Hedlund, Alfred Lundkvist, Ingemar Renström och Kjell-Ove Viksten

Främre ledet frv: Kurt Persson, Valter Stenberg, Christer Tjernlund, Rolf Jonsson, Per-Erik Holmlund och Gustav Örnberg

### Sedan de i medelåldern:



Bakre ledet frv: Ulf Wikman, Jan-Erik Lundström, Lars-Åke Andersson, Sven-Olov Örnberg, Jan-Erik Örnberg, Clyfton Wolmeskog, Rolf Örnberg och Kurt Persson  
Främre ledet frv: Gunnar Karlsson, Jörgen Holmkvist, Tord-Leif Holmkvist, Rune Örnberg, Ingemar Eriksson och Hans Olov Andersson

### De just då aktiva:



Bakre ledet frv: Ulf Renström, Kjell Stenberg, Ken Forsberg, Danny Kjell, Stellan Viksten, Ulf Lindström och Christer Nyström. Främre ledet frv: Dennis Bergman, Jonny Gunnarsson, Erland Holmkvist, Steve Renström, Erik Bystedt och Sixten Lundberg

Den 30 september 1981 fattades det beslut om nedläggning av representationslag och samtliga spelare fick frihet att gå till vilken klubb man ville. Det allra flesta gick till IFK Kristineberg eftersom de också bodde där.

Föreningen har under åren 1982-2003 varit i stort sett inaktiv. Man har endast i liten skala bedrivit någon idrott.

Endast en del ungdomsgrupper har förekommit i bordtennisspel och i innebandy.

Ungdomarna har blivit för få och de som velat spela fotboll har i huvudsak gjort det hos IFK Kristineberg.

Föreningen har kvar sin fina gräsplan som skötts om efter konstens alla regler och därför kunnat nyttjas av andra föreningar.

Logen finns kvar, men logdanserna har upphört utom vid några speciella tillfällen bl a vid byns hemvändardagar.

Under 2003 väcktes ett litet nytt liv i Rökå IF då tre medlemmar deltog i Vasaloppet , de första men förhoppningsvis inte de sista.

Pionjäreerna var: Ulf och Jonas Wikman, samt Mattias Bergstöm.

## Sammanfattning av seriespelet:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1953 Norsjöserien  | 1957 Div 5 Norra |
| 1954   | 1958 Div 4 Norra |
| 1955   | 1959 Div 4 Norra |
| 1956 Div 5 Norra   |                  |
| 1960 Div 5 Norra, serieseger i Gargnäs   |                  |
| 1961 Div 4   | 1965 Div 5,      |
| 1962 Div 5   | 1966 Div 4       |
| 1963 Div 5   | 1967 Div 3       |
| 1964 Div 6   | 1968 Div 3       |
| 1969 Div 4, 4:a 1 poäng före Malå  |                  |
| 1971 Div 4, serieseger med kval mot Sandvik som dessvärre förlorades med 0-3. Vid den första matchen fick planen skottas för hand, dagen innan eftersom det snöat minst en dm. I Sandvik vann Rökå med 3-1                               |                  |
| 1972 Div 4,  |                  |
| 1973 Div 4, 7:a, träningsläger i Vålådalen   |                  |
| 1974 Div 4, träningsläger i Vänes,   |                  |
| 1975 Div 5, B-lag i div 7, Pojklag som spelar bl a mot Norsjö  |                  |
| 1976 Div 5   | 1978 Div 4       |
| 1977 Div 5   | 1979 Div 5       |
| 1980 Div 5, 8:a av 12 lag  |                  |
| 1981 Div 5, 11:a Den 30 september fattades det beslut om nedläggning av representationslag och samtliga spelare fick frihet att gå till vilken klubb man ville. Det allra flesta gick till IFK Kristineberg eftersom de också bodde där. |                  |
| 1982 Föreningen blir vilande och bedriver mycket liten verksamhet. IFK Kristineberg tar upp seriefotboll och ungdomarna från Rökåbygden deltar i deras lag. Gräsplanen underhålls och används av föreningar i grannskapet.               |                  |
| 2003 Föreningen deltar med skidåkare i Vasaloppet  |                  |

Föreningen har haft ett reservlag under åren från 1955 och under de flesta åren har man även haft pojklag i verksamhet.



